

## Opening jubileum 50 jaar Waschool

De Willem Alexanderschool bestaat 50 jaar! En dat gaan we met elkaar vieren!! De opening is komende maandag. Ouders, belangstellende(n) zijn van harte uitgenodigd om de opening met ons te vieren. Wij zorgen dat de koffie / thee om 08:30 uur klaar staat! De kinderen gaan gewoon om 08:30 uur de klas in. Voor de ouders die willen blijven zorgen wij dat de thee en koffie klaar staat.

Rondom 09:00 uur komen de kinderen naar buiten voor de viering.

Na de viering zingen we het speciaal gemaakte jubileumlied. Dan wordt er een schoolfoto gemaakt.....

50 Jaar Waschool!!

Tenslotte is er nog een lekkere traktatie voor the kids!



Het thema van ons Jubileum is "Water".



De Willem Alexanderschool heeft iets met water.....Onze koning Willem Alexander zet zich in voor water, een wel is een waterbron (de school grenst aan de Welleweg) maar bovenal zijn wij een Protestants Christelijk School en water komt in de bijbel op vele manieren naar voren.

Tijdens onze opening / viering staat water in en uit de bijbel centraal!

We zingen verschillende liedjes hierover en het volgende gedicht verwoordt het heel mooi:

*Een bron komt zomaar tevoorschijn  
Gaat alsmaar door  
Met stromen  
Het water voedt alle planten  
Het graan op het land  
En de bomen*

*Een bron komt zomaar naar boven  
Nooit houdt zij op  
Met geven  
Bij U bij U is de bron  
Bij U is de bron  
Van het leven*

*En in Uw licht  
Zien wij het licht  
Het licht waar alles mee begon  
Bij U bij U is de bron  
Bij U is de bron  
Van het leven*

## Activiteiten Jubileum

In de groepen zijn verschillende activiteiten georganiseerd, maar er zijn ook activiteiten die we met de hele school doen. De aanvangstijden zijn deze dagen gewoon hetzelfde als op de andere dagen. De opening/viering is natuurlijk de eerste activiteit. Wat er verder op het programma staat:

Dinsdag 20 juni is er een theatervoorstelling van Dolf Moed in het parkgebouw. Deze voorstelling begint om 09:30 uur. De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 gaan met de auto naar het parkgebouw en de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gaan met de fiets.

Donderdag 22 juni hopen we een spetterend waterfeest te houden. Het waterfeest begint om 10:00 uur. Om 12:00 uur gaan we pannenkoeken eten. De kinderen blijven dus tussen de middag op school. En 's middags vanaf 13:00 uur gaat de bovenbouw door met deel 2 van het waterfeest. De onderbouw heeft dan activiteiten in de eigen groep. Ons kledingvoorschrift voor de waterspelen: Denk aan

goed schoeisel (blote voeten kunnen niet), een t-shirt over de badkleding en denk er aan om die dag een paar extra kleren mee te nemen ☺. Indien de zon schijnt graag ook goed insmeren!!

Donderdag 29 juni sluiten we de jubileumweek 's avonds af. Deze avond begint om 18:30 uur. Er zal koffie / thee / ranja / water met iets lekkers erbij voor iedereen zijn. Het doel van deze avond is elkaar te ontmoeten. Zorg in ieder geval dat u er om 19:30 uur bent, want dan is er een spektakel op het schoolplein. We ronden de avond om 21:00 uur af.

## Sparen voor een waterput in Nepal

Afgelopen woensdag heeft Marianne Wessels in alle groepen voorlichting gegeven over ons financiële project tijdens ons jubileum. In het kader van het thema "Water" sparen we voor gezond water in Nepal. Marianne Wessels heeft met haar stichting nauwe contacten met Nepal.

De leerlingen mogen zelf acties opzetten om geld in te zamelen voor dit goede doel.

Tijdens de activiteiten van het jubileum zamelen we ook geld in voor dit doel.

Van harte aanbevolen!!



## Prikactie

Afgelopen vrijdag ontving iedereen de brief van PCPO voor de landelijke prikactie voor het basisonderwijs. De brief wordt ook digitaal meegestuurd met deze waweek.

Op dinsdag 27 juni begint de school een uur later. Vanaf 09:15 uur is er pleinwacht en we beginnen dan om 09:30 uur.

De nood in het basisonderwijs is hoog. Er zijn bijna geen vervangers meer te vinden en de aanmeldingen op de pabo's nemen fors af. Met deze prikactie willen we graag een signaal afgeven. Hopelijk gaat het veranderen. U kunt de actie ook ondersteunen door de landelijke petitie te ondertekenen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de brief.

## Oproep oude foto's

Heeft u nog mooie (oude) foto's van de Willem Alexanderschool? We willen ze graag ontvangen. Het liefst digitaal! Mailen kan naar [50jaar@waschool.nl](mailto:50jaar@waschool.nl) ! Kent u iemand die foto's heeft dan graag doorgeven. We willen de foto's de 29<sup>ste</sup> ophangen in het speellokaal.

## Wandel4daagse

Gisteren was alweer de laatste avond van de wandel4daagse. We willen Agnes en Monique bedanken voor de coördinatie voor onze school! We zijn op zoek naar nieuwe ouders die het vanaf volgend jaar willen gaan coördineren. Helpt u mee? We horen dat graag.

Volgende week is de alternatieve wandel3daagse. Wij zijn als school gevraagd om als toeschouwers de laatste wandelavond de wandelaars binnen te halen. Tijdstip: Donderdag 21 juni om ongeveer 19:15 uur. Locatie: Europaplein bij het Gemeentehuis. Komt u ook?

## Algemene ledenvergadering PCPO

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Deze week hebben wij per mail de uitnodiging en stukken voor onze Algemene Ledenvergadering verstuurd, deze vergadering vindt plaats op woensdag 28/6 a.s., locatie Julianaschool de Stroekeld. Bent u lid van de schoolvereniging en heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en adresgegevens naar: [info@pcporijssen.nl](mailto:info@pcporijssen.nl), wij sturen u de stukken dan z.s.m. toe.  
Met vriendelijke groet,

Gerlinde Baan, directiesecretaresse, Vereniging PCPO

## Ik zie, ik zie,

Geloof jij in een God? En hoe doe je dat dan? Heb je Hem wel eens gezien, en als je Hem nog niet gezien hebt, kun je dan in God geloven zonder Hem te zien? Of moet je eerst maar eens zien en dan pas geloven? Deze vragen zijn niet nieuw, ze speelden ook al in de tijd van Jezus een rol. De blinde Zacheüs kon Jezus natuurlijk nooit hebben gezien, toch geloofde hij dat Jezus de zoon van God was. Terwijl Jezus zijn eigen leerling (Thomas) Jezus niet geloofde, terwijl hij Hem zag. We kennen nog steeds de uitdrukking "ongelovige Thomas". In een heerlijke jeugddienst leer je God te zien in de alledaagse dingen. Dat kan ook zonder te geloven! Ongelooflijk toch? Het thema is "Ik zie, ik zie!", voorganger is mevrouw Dini Beuving en ons eigen gelegenheidscombo speelt en zingt fijne opwekkingsliederen met je mee.

Komt dat zien! zondagavond 2 juli om 19:00 uur in de Open Hof aan de Stationsdwarsweg.

Met vriendelijke groeten,  
Lisanne Simons namens de jeugddienstcommissie

## Typelessen

Ook aankomend schooljaar kom ik weer de typelessen verzorgen voor de leerlingen van deze school.

Ik zal er zijn op de maandagmiddag direct na schooltijd. We starten dan om 15.15 uur. Mocht het op deze dag niet uitkomen dan zijn er ook nog andere opties.

U mag mij altijd bellen 0548-789122 of mailen [typeschoolriessen@concepts.nl](mailto:typeschoolriessen@concepts.nl)

## Agenda

- 19 juni 09:00 uur Opening jubileum met een viering
- 20 juni Voorstelling parkgebouw groep 1 tot en met 8
- 21 juni Gebedsgroep
- 22 juni Waterfeesten en pannenkoeken eten op school..
- 22 juni binnenhalen alternatieve Wandel3daagse. Om ong. 19:15 uur @europaplein Gemeentehuis
- 27 juni MR vergadering
- 28 juni Algemene Ledenvergadering PCPO
- 29 juni 18:30uur jubileumfeest
- 30 juni/ 3 juli Alle leerlingen vrij
- 7 juli Schoolrapport

## UITNODIGING

**WILLEM ALEXANDERSCHOOL**  
**JUBILEUMFEEST** 1967 - 2017  
29 juni 2017  
18:30 - 21:00 Open huis  
Toegang is gratis, maar giften zijn van harte welkom! Wij sparen voor een waterput in Nepal.  
Locatie: Willem Alexanderschool Rijssen

**50 JAAR**

