

Themaweek: Ben jij een held?



Maandag start de jaarlijkse themaweek in samenwerking met kerken en scholen uit Rijssen. Het thema is dit jaar: Ben jij een Held?

Doet u ook in uw gezin mee om er een fijne themaweek van te maken? U kunt met uw kinderen spreken over de verhalen die op school zijn verteld. U zou thuis het themalied kunnen zingen met uw kind(eren). Misschien kunt u het Bijbelverhaal nog eens (laten) lezen uit de kinderbijbel.

[Klik hier om de dagboekbijbelstukjes te downloaden \(zo kunt u meelesen met de kinderen\).](http://waschool.nl/image/catalog/documenten/themaweedagboekstukjes2018.pdf)

<http://waschool.nl/image/catalog/documenten/themaweedagboekstukjes2018.pdf>

Deze week zamelen we ook geld in voor een goed doel. Er is gekozen voor het project: "De gevulde waterkruik". De leerlingen krijgen voorlichting over het project. Het hoofddoel is om te zorgen voor gezond en schoonwater in kleine dorpen in Afrika. Het zendingsgeld van deze maandag en volgende week maandag is bedoeld voor dit project.

De leerlingen krijgen van de week ook het boekje mee voor de afsluitende diensten. Voorin dit boekje staan de exacte tijden van de diensten en meewerkende kerken. Het werk van onze school wordt samen met de school uit Notter opgehangen in de Open Hof. We wensen iedereen een fijne en inspirerende week toe 😊!

[Klik hier om de informatiebrief te downloaden](http://waschool.nl/image/catalog/documenten/bijbelsethemaweek2018.pdf)

<http://waschool.nl/image/catalog/documenten/bijbelsethemaweek2018.pdf>

Meeleven

Op 23 januari is op de leeftijd van 85 jaar de vader van juf Gerdien Santé overleden. We bidden Gerdien en haar familie Gods kracht en zegen toe in deze tijd van rouw.

Bijbeltekst



Schoolfruit

Volgende week krijgen we weer schoolfruit!

Woensdag: meloen

Donderdag: appel

Vrijdag: peer

Agenda

29 januari t/m 4 februari: Bijbels Themaweek

31 januari: MR vergadering

4 februari: Themazondag

Verkeer rondom de school

Het halen en brengen met de auto neemt in onze ogen weer toe. Hierdoor ontstaan er geregeld gevaarlijk situaties voor kinderen bij de uitgang van de school. Wilt u indoen mogelijk de kinderen lopend of met de fiets naar school brengen?

En wilt u indien de oppas (gastouders, opa's, oma's, enz.) de kinderen brengt ze op de hoogte brengen. Indien het echt noodzakelijk is om met de auto te brengen, dan graag op afstand parkeren en dan lopend naar de school!

Met elkaar kunnen we de school nog veiliger maken!!