

Dagboekstukjes Themaweek 2018 Chr. Basisscholen Rijssen. *Tekst: Roel Bartels*

Maandag: Deze week worden er op de basisscholen van Rijssen en Notter verhalen uit de Bijbel verteld over helden. Het thema is: **Ben jij een held?** Een held is iemand die moedig is. Maar in de Bijbel gaat het over mensen die vertrouwen, wat God zegt. Abram krijgt van God de opdracht om te verhuizen. En dat is voor hem heel moeilijk, want hij moet zijn familie in de steek laten en naar een vreemd land gaan dat God hem zal aanwijzen. Abram is een held, want hij gelooft, wat God hem belooft. God belooft: Ik zal je tot een groot volk maken en jouw familie zal later dat hele land krijgen. Dan vertrekt Abram en daarom is hij een held in het geloof. Geloof jij ook wat God belooft? En durf je dat tegen anderen te zeggen? Nou, dan ben je ook een held! De kinderen zingen deze week:

*Kom, juich! Jij bent een held
als je heel blij van Jezus vertelt.
Kom, juich! Zing tot Zijn eer.
Hij is je Heiland, Hij is de Heer!*

We lezen vandaag in de Bijbel: Genesis 12:1-7



Dinsdag: De mensen van Israël zijn heel dicht bij het beloofde land. Twee spionnen worden vooruit gestuurd om de stad Jericho te bekijken. Spion zijn is gevaarlijk. De mannen zien de dikke stadsmuren en de zware poorten. Die worden 's avonds gesloten en door soldaten bewaakt. Dan gaan de mannen een herberg binnen. Dat huis is op de stadsmuur gebouwd. De vrouw die daar de baas is, begrijpt meteen dat dit spionnen zijn. Rachab brengt hen naar het platte dak en verbergt hen onder stro dat daar ligt te drogen. Net op tijd! Want dan komen de soldaten van Jericho. De mannen zijn ontdekt. Maar Rachab zegt: 'Ja, ze waren hier wel, maar zijn vertrokken vóór jullie de poorten sloten. Ga ze maar snel achterna, dan haal je ze wel in.' Ze zegt dit, omdat ze gelooft, dat de God van Israël een machtige God is die zijn volk beschermt.

Dit lezen we in Jozua 2:1-7

Woensdag: Als de soldaten weg zijn, gaat Rachab naar de mannen toe en zegt: 'Ik heb gehoord dat God veel wonderen voor jullie gedaan heeft. Ik heb jullie gered en nu vraag ik of jullie mij beloven willen, dat jullie mij, mijn ouders en mijn familie ook zullen redden, als jullie dit land veroveren.' Dat beloven de mannen. Ze spreken af dat Rachab een rood koord aan haar raam zal binden. En door dat raam laat Rachab de mannen die nacht aan een touw naar beneden zakken, buiten de stadsmuur. Op aanraden van Rachab gaan ze niet rechtstreeks terug, maar juist een andere kant op en ze verstoppen zich in de bergen, om niet in handen van de soldaten te vallen. Rachab is een heldin omdat ze in God gelooft en de mannen van Israël gered heeft. Daarom mag zij later bij het volk Israël horen. Ze trouwt met een Israëliet en heel veel later is uit haar familie de Here Jezus geboren.

We lezen nu Jozua 2:8-18



Donderdag: Als het volk Israël al jaren in het land woont, gaan ze afgoden dienen. En afgoden brengen je van God af. Als straf komen er vijanden. De Midianieten roven veel dingen en stelen de oogst van het land. Gideon wordt door God geroepen om de vijand het land uit te jagen. Gideon verzamelt 32.000 mannen die met hem zullen strijden. Maar God zegt dat hij iedereen die bang is, naar huis moet sturen. Dan blijven er maar 10.000 over. God zegt dat dit nóg teveel is. Daarom moeten alle mannen naar het water gaan om wat te drinken. Gideon moet goed opletten. Alle mannen die voorzichtig eerst op hun knieën gaan, die moet hij wegsturen. Maar iedereen die zich snel bukt en water met de holte van zijn hand schept, die moet hij apart zetten. En dan zijn er slechts driehonderd soldaten over. Moet daarmee de grote vijand worden verslagen? Ja, in het geloof kan het!

Vandaag lezen we Richteren 7:1-7



Vrijdag: Gideon verdeelt die driehonderd man in drie groepen. Het leger van de vijand is juist heel erg groot. Alle mannen krijgen van Gideon een bazuin, een fakkel en een kruik. Die nacht plaatst hij ze in drie groepen van honderd man op de bergen rondom het dal waar de vijand is. De brandende fakkel zit in de kruiken. Dan is er een luid geroep. Er wordt op de bazuinen geblazen en de kruiken worden gebroken. Overal zijn de fakkel zichtbaar. De Midianieten raken in paniek daar in het donker van het dal en ze zien iedereen voor vijand aan. En in hun angst doden ze iedereen die ze tegenkomen en dat zijn hun eigen mensen. En wie kan vluchten wordt later ook gedood.

Gideon behaalt een grote overwinning omdat hij vertrouwde op wat God had gezegd.

Dit staat in Richteren 7:16-22

Zaterdag: Saul is een man die veel uit de Bijbel heeft geleerd. Hij kent alle regels en wetten van de Joodse Thora. Saul heeft een hekel aan alles wat Jezus aan de mensen leerde. En zijn haat tegen de volgelingen van Jezus is zó groot, dat hij ze gevangen neemt. Saul vraagt aan de hogepriester om brieven waarin staat dat hij die mensen zelfs in het buitenland mag arresteren. En met die brieven voelt hij zich een held. Maar dat is hij niet. Want dan grijpt God in en gaat Saul opeens begrijpen dat Jezus de Goede Herder is die mensen redt. En voortaan heet hij dan niet meer Saul, maar Paulus. Dat verhaal gaat de dominee ons zondag vertellen en dan hangen er tekeningen van de kinderen in de kerk en zingen de leerlingen het themalied.

Ben je een held? Dat ben je als je doet wat God zegt! We zullen het fijn vinden als je er zondagmorgen bent!

Lees het verhaal alvast in Handelingen 9:1-9

