

Bijbelse themaweek 2018

“Ben jij een held?”

Rijssen/Notter, januari 2018

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Elk jaar organiseren we een themaweek in samenwerking met de kerken; deze is dit jaar gepland van maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari 2017 en wordt afgesloten met een themadienst in de kerken op zondagmorgen 4 februari.

Het thema voor dit jaar is:

“Ben jij een held?”

Aan de hand van een drietal Bijbelgedeelten willen wij deze week personen/helden uit de Bijbel volgen. Je bent een held als je heel moedig bent. In de Bijbel zijn mensen helden als ze vertrouwen op wat God zegt. Abraham is een held, omdat hij gelooft wat God beloofd. Rachab is een held omdat zij de verspieders redt. En dat doet ze omdat ze gelooft dat de God van Israël een machtige God is, die Zijn volk beschermt. Gideon is een held, omdat hij met driehonderd mannen de Midianieten verslaat. Hij behaalt die grote overwinning, omdat hij vertrouwd op wat God had gezegd. Wij leren samen dat je een held bent als je doet wat God zegt en/of wat God van je vraagt.

De afsluiting is zondag 4 februari en dan zal de roeping van Saulus centraal staan.

De volgende verhalen worden verteld op de scholen van het PCPO in Rijssen en op de school met de Bijbel in Notter:

<i>Dinsdag</i>	<i>Abraham geroepen (Genesis 12 : 1-9)</i>
<i>Woensdag</i>	<i>Rachab en de verspieders (Jozua 2 : 1-24)</i>
<i>Donderdag</i>	<i>Gideon overvalt de Midianieten (Richteren 7 : 1-22)</i>
<i>Vrijdag/zondag</i>	<i>Saulus geroepen (Handelingen 9 : 1-22)</i>

Doet u ook in uw gezin mee om er een fijne themaweek van te maken? U kunt met uw kinderen spreken over de verhalen die op school zijn verteld. U zou thuis het themalied kunnen zingen met uw kind(eren). Misschien kunt u het Bijbelverhaal nog eens (laten) lezen uit de kinderbijbel. Om u te helpen vindt u bij deze brief een Bijbelleesrooster waarop voor elke dag een korte verklaring staat bij het Bijbelgedeelte dat gelezen kan worden.

De themaweek wordt afgesloten in de ochtenddiensten van onze kerken. Vanuit het verhaal van de roeping van Saulus wordt het thema “Ben *jij* een held?” verder uitgelegd. Alle kinderen, ouders, grootouders zijn heel hartelijk welkom in één van deze kerkdiensten. Gegevens over de gebouwen en de aanvang van de diensten, staan vermeld in het groene liturgieboekje dat de kinderen volgende week vrijdag mee naar huis krijgen. In dat boekje staan ook de psalmen en liederen afgedrukt die in de kerk worden gezongen en die op school zijn aangeleerd. Ook het Bijbelgedeelte staat hierin afgedrukt.

Roel Bartels heeft het themalied geschreven n.a.v. de Bijbelverhalen, op de wijs van "Zing, zing, zingen maakt blij" (Opwekking 214).

Bij de themaweek hoort ook een financieel doel. Dat zal dit keer zijn voor het project "De gevulde waterkruik". Dat er zomaar water uit de kraan komt bij je thuis en op school is niet overal zo. Kinderen in Afrikaanse landen, ook in Guinee-Bissau, een land aan de Westkust van Afrika, kunnen niet zomaar de kraan opendraaien. Voor hen is er niet zomaar schoon drinkwater. Paul Akkerman uit Holten, die als ontwikkelingswerker in de landbouw werkzaam was in Guinee-Bissau, bedacht het plan. Hij dacht: als we waterreservoirs maken en in het regenseizoen daar water in opvangen, dan hebben de mensen en de dieren in de warme seizoenen ook water te drinken. Kunnen ze de plantjes water geven ook. Zo bedacht hij de grote waterkruiken van steen. Want het water moet, om een jaar lang te kunnen drinken, wel donker bewaard worden. Toen maakte Paul Akkerman met behulp van mensen uit Afrika en Nederland de grote waterkruiken in de dorpen en bij de huizen van mensen. Hierin stroomt in het regenseizoen als het regent, via een gootje vanaf het dak, water door een filter (vaak een stukje gordijn) in de grote waterkruik.

Het zendingsgeld in de themaweek en de maandag daarop, is ook voor dit doel bestemd en in de afsluitende ochtenddiensten in de kerken zal ook voor dit doel worden gecollecteerd.

Van harte hopen wij dat we een hele fijne en gezegende themaweek mogen beleven.

De teams van:

**Beatrixschool, Constantijschool, Elimschool, Johan Frisoschool, Julianaschool,
School met de Bijbel Notter, Wilhelminaschool, Willem Alexanderschool, Reggesteyn en De
Passie.**