



Hoera een zoon

Juf Leonieke en haar man hebben een zoon gekregen! Via deze weg feliciteren we ze van harte.

Op het kaartje schrijven de ouders een Bijbeltekst uit Jesaja, hoofdstuk 43 vers 4. Daar staat geschreven: *"Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je"*. Het is de Heer die dit ook tegen deze kleine mooie Xavi zegt en Hij zegt het ook

tegen ons allemaal! We wensen juf Leonieke en haar familie een gezegende en fijne tijd toe.

Actie schoenendoos

Het is gaaf om te zien dat het aantal gevulde schoenendozen gestaag groeit. Maar volgens ons kunnen er nog heel veel meer bij! Doet u ook mee? We hopen dat we op 10 november de muur achter de dozen niet meer kunnen zien.



We zamelen gevulde schoenendozen in voor kinderen in Hongarije die nooit cadeautjes krijgen. We doen dit in samenwerking met de lokale stichting Oost Europa. Voor meer informatie verwijzen naar de brief op onze website. [Klik hier om deze te downloaden.](#)

Gebedsgroep

Als groepje moeders nodigen we iedereen uit die mee wil bidden voor onze school! We ervaren het als bijzonder fijn om alle moeilijkheden en zorgen maar ook dankpunten aan God, onze Hemelse Vader te zeggen, Die vol liefde, medegevoel en wijsheid is. Jakobus 5:16 "Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand".

Hartelijk welkom op woensdag 1 november om 10.15 uur op Banisweg 57! Groetjes Evelien, Albertine, Alide en Lineke (0643964844).



Personele zaken

De afgelopen week is juf Anouk Troost ziek thuis geweest. Ze heeft het behoorlijk te pakken! Meester Waijering zit op dit moment ook ziek thuis. We wensen ze beiden van harte beterschap toe en hopen dat ze na de vakantie het werk in de groep weer kunnen hervatten.

Juf Gerdien Santé gaat na de vakantie het groepswerk ook weer oppakken. Daarmee is ze weer volledig hersteld en daar zijn we dankbaar voor. Omdat juf Santé weer gaat werken hebben we deze vrijdag afscheid moeten nemen van juf Hannalien Altink. Het is erg fijn dat ze tot aan de herfstvakantie in onze groep 4a kon werken en daar willen we haar ook voor bedanken. We wensen haar veel succes toe met het invalwerk voor PCPO Rijssen..

Ouderbijdrage

Vorige week hebt u de brief, met op de achterzijde de factuur, ontvangen voor de ouderbijdrage. We hebben al meerdere betalingen ontvangen. Hartelijk dank! Hebt u de bijdrage nog niet overgemaakt? Wilt u dit dan z.s.m. doen? Bij voorbaat dank.

Dankdag



Woensdag 1 november vieren we dankdag voor gewas en arbeid. We gaan met de groepen 3 t/m 8 naar de Hoeksteen en daar begint de viering om 09:00 uur. De groepen 1 en 2 vieren dankdag hier in school. Het thema is dit jaar: "blij verrast". Wanneer werd jij voor het laatst "blij verrast"? Als we eens goed naar elkaar zouden luisteren dan zullen we vast heel veel mooie verhalen horen. In de bijbel worden mensen ook vaak blij verrast. We gaan er over met elkaar zingen en we luisteren naar een prachtig verhaal uit de bijbel.

Bijbeltekst

Mijn sterkte, voor u wil ik zingen, mijn burcht is God, de God die mij trouw blijft.

[Psalmen 59:18](#) (Nieuwe Bijbelvertaling)

Ontruimingsoefening

Afgelopen woensdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Het duurde bijna 5 minuten! We vinden het belangrijk om dit ook te oefenen en we verwachten dat het een volgende keer nog sneller kan!



Boodschappenbriefje

Rondom dankdag zamelen we altijd boodschappen in voor de voedselbank. In de week van 30 oktober tot en met 3 november staan de kratten van de voedselbank bij ons op school.

We verzamelen de volgende producten:

Groente in blik (klein/groot)

vis in blik

mie

spaghetti

jam

houdbare melk

houdbare chocolademelk

ontbijt koek



Van harte aanbevelen!

Agenda

21-28 oktober	Herfstvakantie
30 oktober	Luiscontrole
01 november	Dankdag Gebedsgroep
3 november	De kratten worden opgehaald door de voedselbank
10 november	Nationaal schoolontbijt Alle schoendozen worden opgehaald!